

Gemeenteweekend 2007

Tuesday 12 June 2007

Wanneer een grote groep gemeenteleden gaat kamperen mag dat wel een evenement genoemd worden. Op 8, 9 en 10 juni 2007 was het weer zo ver. Voor het vierde achtereenvolgende jaar werd het opnieuw een doorslaand succes op het groepskampeerterrein De Banken in Zeewolde. Zo'n vier à vijf jaar geleden was de uitkomst van één van onze jaarthema's dat we niet alleen samen moeten vieren, leren en dienen; we moeten vooral ook samen leven. Dat betekent samen dingen doen. De Protestantse Wijkgemeente Stadsdennen houdt dat gemeente-opbouw-principe nog steeds hoog. We weten allemaal dat je bij elkaar kunt gaan zitten in een gesprekring. Daar is niets mis mee. Maar als je samen iets gaat dóen - wandelen, eten, camperen, sporten, ontspannen etc. - dan komen de gesprekken vaak spontaner op gang en leer je elkaar nog beter en op een heel andere manier kennen. De leiding was dit jaar in handen van Patricia Balsma en Klaas-Jan van Woerkom. Zij droegen als herkenningsteken een hoofddekseel dat deed denken aan de hoed van een sheriff die de zaken krachtig in de hand heeft. Het programma was overigens losjes en ontspannen. Degenen die in de gelegenheid waren kwamen al op vrijdagmiddag aan en trotseerden later op de dag een flinke onweersbui. Voor het overige hebben we het hele weekend prachtig weer gehad (Er was een kistje wijn naar het KNMI in de Bilt gestuurd). Op zaterdagmorgen was er een gezamenlijk ontbijt met broodjes uit Zeewolde. Coen werd toegezongen en mocht zijn cadeautjes uitpakken want hij was jarig die dag. Het merendeel van de gasten arriveerde in de loop van de morgen - een gezellige drukte van tenten opzetten, bedden oppompen en stroom zien te krijgen etc. Iedereen heeft daar aardigheid in en probeert elkaar te helpen. Na de openingsceremonie werden er spelletjes gedaan op het open gedeelte van het terrein: voetbal in tweetallen, blindemannetje en een parcours lopen met een ballon tussen de benen. Rond half 6 lieten we de barbecue aanrukken waarvoor ook daggasten waren overgekomen. Een groot kampvuur in de daarvoor bestemde kuil nabij het kampeerterrein maakte het feest die dag compleet. Op zondagmorgen was er een openluchtdient met als thema "Leven onder de zegen van God". Jolanda van Steinvorn was de voorganger en de muzikale begeleiding was in handen van Wilco Louw (toetsen), de gezusters van Steinvorn (sax) en Ricardo Balsma (drums). We hebben ervan genoten, niet in het minst ook van het gezellig samenzijn daarna met koffie en koek die van alle kanten te voorschijn kwam. Dat is nog eens samen delen. Al vlug werd er door de jongeren al weer voetbal of volleybal gespeeld en het duurde tot ver in de middag tot de laatsten vertrokken waren. Zoals ik al zei: Het kampeerweekend 2007 - een evenement! Op naar het eerste lustrum in 2008...

Marry Woudenberg heeft samen met Geurt van den Hoorn een foto-album gemaakt. We vinden de link naar het album op haar website www.marry.aslwoudenberg.nl Veel kijkplezier!