

Bijbels eten en kuyperiaans wandelen

Wednesday 09 January 2008

Abraham de geweldige

't Zit hem vaak in de bijvoeglijke naamwoorden. Daarom maak ik u attent op een bijbels etentje en een kuyperiaanse wandeling.

De bijbel op tafel! Ds. Han Wilmink, predikant te Zwolle heeft een bijzonder boek geschreven: Bijbels Culinair. Daarin staan recepten uit de tijd van de bijbel. Dus als u kwartels wilt eten of de bittere kruiden van het pascha... Wilmink heeft er zelfs het oudste kookboek ter wereld voor bestudeerd (uit de tijd van Abraham een paar jaar geleden gevonden in Irak). 'Bijbels' is in de mode, dus doe uzelf eens tegoed aan een ouderwets maal met 'vergeten groenten'. Het kookboek kost € 27,50 heeft 256 pagina's en is te bestellen onder ISBN nr. 978 90 435 1459 0. De bijbel als smaakmaker!

Als je je dan dik en rond hebt gegeten kun je het er ook weer af gaan wandelen in Amsterdam. Ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Historisch Tijdschrift GKN (Gereformeerde Kerken in Nederland) werd onlangs een wandelroute uitgegeven door het Amsterdam van Abraham Kuyper. De wandeling is uitgezet vanaf het Centraal Station en is 7,5 km lang. Een geïllustreerde gids is te bestellen onder ISBN nr 978 90 77246 21 4. De gids voert ons langs allerlei plaatsen van herinnering zoals de Keizersgrachtkerk, het eerste VU-gebouw, Het gebouw van dagblad De Standaard aan de Nieuwezijds Voorburgwal en nog veel meer. Dus trek de wandelschoenen aan en ga "Kuyper achterna..."