

153 vissen

Friday 04 April 2008

Zondag 6 april staat Johannes 21:1-14 op het leesrooster. Velen zullen dan weer druk speculeren over vers 11: "Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderdriedeënvijftig, en toch scheurde het niet." Waarom 153? Anneke Oppewal zegt ervan in "De eerste dag" jrg 31(2008)nr. 2, pg. 55: "Een mysterieus aantal waar heel wat bijbelwetenschappers zich het hoofd over hebben gebroken. Het meest plausibel is waarschijnlijk de verklaring dat 153 staat voor alle volken of heel de toen bekende wereld. Het kan ook zijn dat het het getal 12×12 plus 3×3 is, of een verschrijving van ieder ander aantal dat om wat voor reden aantrekkelijk lijkt. De simpelste lezing is altijd de beste is er ooit bij mij op college in gehamerd en misschien is het toch het allersimpelste om het gewoon bij 153 te houden: alle volken, de hele wereld zal hierna in de netten van de leerlingen terecht moeten komen..." OK... de makkelijkste lezing, maar waarom dan toch precies 153? Zomaar een lukraak aantal noemen om te suggereren dat het er veel waren? We hebben ze nageteld! Ook heb ik eens gelezen, dat in de toenmalige vissen-encyclopedie 153 verschillende vissen beschreven stonden! Het mooiste vind ik nog deze uitleg. Daar ga ik voor! Telt u even mee?
 $1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17=153$

153 is de som van de getallen 1 t/m 10 vermeerderd met de som van de getallen 11 t/m 17. Tien getallen voor de tien geboden en daaraan toegevoegd 7 voor de zeven geesten die voor Gods troon zijn: de Heilige Geest. Dat is Woord en Geest. We leven niet alleen bij de letter, maar ook bij de levendmakende Geest van God. Prachtig - niet waar? Voer voor numerologen.