

Een meditatie

Wednesday 29 February 2012

Meditatie

"Maak een gat in de muur, voor hun ogen en ga daardoor naar buiten," (Ezechiël 12:5)

Wie het bijbelleesrooster volgt, komt in week 9 gedeelten tegen uit Ezechiël 12 en op de dinsdag (28 febr.) de verzen 1-7. Er staat als korte toelichting bij: 'levend teken'. Het verhaal is als volgt: Ezechiël krijgt van God de opdracht om overdag de reisbenodigdheden van een balling buitenshuis te brengen. Hij moet zijn 'boeltje' op de stoep leggen - wat er nodig is voor een lange voetreis en de dingen die je misschien nog mee had willen nemen...

We zien ze ook vandaag de dag nog wel eens gaan op de TV met hun gezin op de vlucht voor vijand, water of droogte met op het hoofd of op de rug wat ze nog mee konden nemen. Vervolgens moet Ezechiël als het nacht wordt een gat in de stadsmuur slaan, daardoor met het pak op zijn rug naar buiten gaan en naar een andere stad trekken. Hij moet er een hele toestand van maken, zodat alle mensen het zullen zien. En als ze vragen wat hij in Gods naam aan het doen is, moet hij antwoorden: "Zo zal het ook jullie vergaan als je jezelf niet bekeert tot de Here. De vijand zal komen en een bres in de stadsmuur slaan en je in ballingschap wegvoeren. Dat zal de straf van God zijn op jullie zonden." Zo werd Ezechiël inderdaad een 'levend teken'. Profetie-metterdaad noemde A. v.d. Born dat destijds. Zulke profetische figuren zijn er tegenwoordig ook nog. Ze redeneren als volgt: De mensen willen toch niet luisteren. Welnu, dan zullen we hen wel laten zien wat de consequenties zijn van hun daden! We zullen het voor hen uitspelen, het hun voor ogen stellen. Dan loop je mee in een demonstratie tegen kernenergie en schilder je een dodenmasker op je gezicht. Of je gaat voor dood op straat liggen, zodat ze je weg moeten dragen. Soms schieten woorden tekort. Dan kun je alleen nog maar letterlijk laten zien wat ervan komt als we zo door blijven gaan. Eigenlijk wel grappig, dat ook die grote dienaren van het Woord zoals een Jeremia of een Ezechiël wel eens woorden tekort kwamen. By the way... kunnen anderen soms ook wel eens aan óns zien wat God bedoelt? Daarvoor hoef je nou niet direct bij de christelijke toneelclub te gaan. Je kunt ook heel alledaags en heel gewoon een 'levend teken' zijn. In je doen en laten iets laten zien van wat navolging is - navolging van Christus. Zo van: als ze niet naar me luisteren willen, dan zal ik het wel laten zien.