

preek 9 februari 2014

Saturday 15 February 2014

Preek 9 februari 2014 Stadsdennenkerk Harderwijk. Lezingen volgens rooster: Jesaja 43:9-12 en Mattheüs 5:1-16. Tekst: Spreuken 17:17 "Een vriend houdt altijd van je. Als een broeder in de nood is hij geboren." (Een vriendin houdt altijd van je. Als een zuster in de nood is zij geboren.)

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

De zojuist gelezen tekst uit Spreuken 17 geeft hoog op over de vriendschap. Een vriend, vriendin, houdt altijd van je. Hij of zij is geboren als een broeder of zuster in de nood. Met andere woorden: op een vriend of vriendin kun je terugvallen als het moeilijk is. En zo is het toch ook! Als je een slechte ervaring hebt gehad, dan bel je je vriend of vriendin en dan lucht je je hart. En die zegt dan: "Nou, kom op joh!" In het boek van de Spreuken staat zelfs dat een broer je nog wel eens in de steek laat, maar een vriend nooit. Vriendschap is een Bijbelwoord, dat wel wat onderbelicht blijft. Maar het komt vaak voor. God sprak met Mozes in de tent van de samenkomst zoals men spreekt met een vriend.

Een prachtig voorbeeld van vriendschap in de Bijbel is dat van Jonathan en David. David is als legeroverste heel populair. Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Maar Jonathan, de zoon van Saul, is niet jaloeus. Ook al kost het hem wellicht de troon. Saul wil David doden, maar Jonathan waarschuwt zijn vriend. Als David het niet geloven wil dan brengt hij hem op een plaats waar David het zelf uit Sauls mond horen kan. Als het echt fout dreigt te gaan, schiet hij een pijl af en roept: "Hij ligt ver weg." Met andere woorden: Vlucht maar ver weg. Het is nodig! We lezen in de Bijbel dat David en Jonathan een verbond sluiten met elkaar. En dat is eigenlijk ook precies wat vriendschap is. Je hebt een band met elkaar. Het is onuitgesproken en zonder ondertekeningsformulieren een verbond dat je hebt met elkaar. En... als een vriend je in de steek laat, voel je je ook een beetje verraden.

Als we nu vanmorgen wat aandacht vragen voor Marriage Encounter aan het begin van de Marriage Week, dan moeten we niet denken dat het alleen over getrouwde stellen gaat. Vriendschap is een kenmerk van alle relaties die méér dan zakelijk zijn. Als je alleengaand bent, dan heb je een netwerk van vriendschappen... min of méér intieme vriendschappen. Elke relatie dient betrouwbaar te zijn. En als het dieper gaat dan is er sprake van trouw. Vriendschap en trouw geven het leven kleur. "Zolang de mensen woorden spreken; zolang wij voor elkaar bestaan; zolang zult Gij ons niet ontbreken; Wij danken U in Jezus' naam."

En als we vanmorgen aandacht vragen voor Marriage Encounter, dan moeten ook diegenen die een homoseksuele geaardheid hebben zichzelf niet buitengesloten voelen. Statistisch is het bij benadering zo dat 1 op de 20 mensen daar iets van mee heeft. Dus reken maar uit als je met een paar honderd bijeen bent. We hadden het zojuist over David en Jonathan. In II Sam. 1:26 zegt David: "Uw liefde was mij wonderlijker dan liefde van vrouwen." Dat is dus ook niet vrij van erotische gevoelens. Als je het mij vraagt verlangen homo's en lesbiennes gewoon heel rustig naar de levenslange vriendschap van die ander. Aan de emancipatie voorbij... Met andere woorden: Ze willen daar niet steeds op aangezien en op aangesproken worden. Je vraagt een hetero toch ook niet gedurig naar zijn of haar seksuele geaardheid?! De meeste homo's zitten er niet op te wachten dat er van Sotsji een homo-lobby wordt gemaakt. Mark Rutte opzichtig in beeld samen met Poetin in leunstoelen... Anders durft hij deze week niet terug te komen in Nederland. Poetin heeft gelijk: Laat het een sportfeest zijn! Over homo's graag een andere keer.

Nu is er één vriendschap die zo totaal is, dat er kinderen van komen. Dán heb je elkaar beslist levenslang trouw te zijn. De Bijbel legt daar een goddelijke sanctie op: Gij zult niet echtbreken. Let wel: Er staat niet... Gij zult niet echtscheiden. Er staat: Gij zult niet echtbreken. Daar kom ik straks nog op. De trouw in een huwelijk - en wat mij betreft noemt u dat een geregistreerd partnerschap - ...de trouw in een huwelijk dient duurzaam te zijn. Niet alleen hebben kinderen een veilige basis nodig om te groeien en te gedijen (vaak langer dan u denkt); je hebt ook verantwoordelijkheid voor elkaar

als partners. Kinderen of geen kinderen! Iemand die met jou op reis gaat het leven door kan niet zomaar opnieuw beginnen. Er is al zoveel geïnvesteerd... in verwachting en hoop. Die ander blijft je reisgenoot en die kun je niet zomaar op een willekeurig station laten staan.

Nu is het vrijdag as. 4 februari Valentijnsdag. Dan sturen verliefde mensen elkaar kaartjes met "Ik houd van jou." Als je al een vaste relatie hebt, ligt het voor de hand dat je geen kaartjes meer stuurt of natuurlijk alleen naar je eigen vriend of vriendin. Maar - een mens is een raar ding. Het kan ook zijn dat je iemand aardig vindt terwijl je al lang en breed getrouwd bent. Er blijft altijd iets van aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen. Dat is nu eenmaal zo. Daar moet je verstandig mee omgaan. Onlangs las ik in de Stentor een artikeltje van / over Saskia Paulissen. Die geeft workshops aan personeelsverenigingen. Cursussen in flirten aan mensen die zich wat ongemakkelijk voelen in de omgang met de andere sexe. Dat klinkt wel aardig natuurlijk. Maar pas op! Want voor je het weet loopt zo iets uit de hand. De Here geeft ons niet voor niets ook het tiende gebod: Gij zult niet begeren... andermans huis, andermans vrouw. Het kan ook geen kwaad om eens naar de Nederlandse taal te kijken. Daar leer ik altijd heel veel van. Geflirt tussen mannen en vrouwen is een spel. Maar als het te véer gaat, is het geen spel(letje) meer... dan is het ernst. En als je dan al getrouwd bent, is het letterlijk over-spel: Over het spel heen...

Waar liefde veel moois brengt, is er soms ook ongeluk. Er zijn er velen die ooit een teleurstelling opliepen. Er is veel gebrokenheid en dat gaat ook niet aan onze kring voorbij. Dat geeft veel verdriet. Soms is het beter om gescheiden wegen te gaan. Maar als je die weg oprecht en in geloof bent gegaan, mag je recht staan voor God de Heer en tegenover anderen. In het zevende gebod staat niet 'je zult niet echtscheiden'. Er staat: 'Je zult niet ontrouw zijn.' Dat is niet hetzelfde. Echtscheiden is een juridische act. Het kan zijn dat je wel degelijk hebt geprobeerd om trouw te zijn. Maar soms red je het niet met de trouw die je betoont.

Er wordt wel gezegd dat je aan je relatie moet blijven werken. Dat is ook wel zo. Je moet met elkaar meegroeien, elkaar behoeden, een beetje nieuw blijven voor elkaar. Met het oog daarop is een verdiepingsavond of een weekend Marriage Encounter heel zinvol. Je zou dat elkaar cadeau kunnen doen als je zoveel jaar getrouwd bent. Let wel - het is geen relatietherapie. Het is werken aan verdieping van je relatie. Anne en Lia kunnen er na de dienst meer over vertellen.

We hebben zojuist uit Jesaja 43 gelezen. Daarin roept God ons op om zijn getuigen te zijn. Als er nu één ding is waarvan we getuigen mogen, dan is dat wel Zijn verbondstrouw. God is een trouwe verbondspartner. Door dik en dun en op leven en dood. Dat is vóór alles in en met Jezus Christus zichtbaar geworden. We zijn goede getuigen als ook wij goede verbondspartners blijken te zijn, in onze vriendschappen, in onze relaties, in het samenleven van man en vrouw. Met dat getuigenis van trouw, mogen we een zoutend zout zijn in de samenleving.

Jullie zullen gelukkig zijn, zegt Jezus, als je leeft volgens de grondwet van mijn Rijk! (Zaligsprekingen) Wees daarom barmhartig en zoek gerechtigheid en sticht vrede. En vandaag zegt hij er achteraan: En als je nou écht gelukkig wilt zijn, wees dan trouw aan je vriend en je vriendin en aan je man en aan je vrouw. Wees trouw aan wie dat van je verwachten mag... aan die ander die dat zo nodig heeft. Amen.